



DE KINDERTUIN VAN CRABBEHOEVE...

HET PROJECT CRABBEHOEVE...

Crabbehoeve is een buurtinitiatief in de wijk Crabbehof dat in 2014 van start is gegaan, een oud school gebouwtje met de omliggende grond wordt ingezet om de verbinding in de wijk te verbeteren en zodoende sociale cohesie te bewerkstelligen. Het uitgangspunt is om de grond aan de voorkant van het gebouw in te zetten voor een moestuin, siertuin, pluktuin, recycletuin, boomgaard en meer. Kortom: een beleeftuin, waar bewoners en bezoekers heel laagdrempelig kennis maken met natuur, zelf verbouwen van gewassen en de opbrengst uit de tuin.

Binnen ons project zijn zelfredzaamheid, educatie en gezondheid belangrijke pijlers. In dit kader willen wij een project voor schoolkinderen uit de wijk Crabbehof beginnen; "De kindertuinen van Crabbehoeve."



HET KINDERTUINEN PROJECT

Helaas heeft een grote groep kinderen uit de wijk Crabbehof, zoals vaker het geval is in achterstandswijken, een behoorlijke achterstand op het gebied van kennis over gezonde voeding en daarnaast een tekort in het nuttigen hiervan. Hierdoor ontstaan steeds vaker al op jongere leeftijd problemen met de gezondheid. Wij als Crabbehoeve willen daar verandering in brengen en actief met de scholen uit onze buurt gaan samenwerken en deze kinderen actief laten deelnemen aan onze kindertuinen, waarin groenten, fruit en kruiden verbouwd gaan worden. We gaan werken met houten bakken waarin de kinderen zelf zullen leren zaaien, zelf zullen leren de gewassen te verzorgen, leren hoe deze te oogsten, zullen leren over duurzaamheid en bovenal leren hoe lekker deze zelfgekweekte groenten eigenlijk zijn en wat dit allemaal voor je gezondheid doet. Door dit op een speelse manier te doen, willen wij deze groep kinderen een stukje bewustzijn meegeven over de natuur en hoe daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.

Wij hopen dat deze kinderen zo enthousiast worden dat zij ook plantjes mee naar huis zullen nemen en er her en der in de wijk kleine moestuintjes zullen ontstaan. Samen willen we op weg naar een gezondere toekomst in Crabbehof.





WAT IS ER NODIG OM HET KINDERTUINEN PROJECT TE REALISEREN?



Voordat wij aan de slag kunnen met de wijkkinderen zullen wij eerst een reeks voorbereidingen moeten treffen. De grond aan de achterzijde van Crabbehoeve moet hiervoor in orde worden gemaakt. Dit betekent dat er een paar bomen gerooid zullen moeten worden om genoeg zonlicht te genereren, hiervoor hebben wij een partij bereid gevonden die ons daarbij kan en wil helpen.

Vervolgens zal de bodem uitgevlakt en betegeld moeten worden, ook voor dit stuk zijn wij in gesprek met een partij die ons wil ondersteunen.

Het laatste en leukste onderdeel is het realiseren van de kweekbakken, wij willen houten bakken maken van 1 meter bij 2 meter, waarin de door de kinderen opgekweekte plantjes worden gepoot. Daarnaast zijn we op zoek naar het kleinere tuingereedschap, schepjes, harkjes, schoffels, en dergelijke.

WAT KUNT U VOOR ONS BETEKENEN

Wij zouden het heel erg leuk vinden als u van de Doopsgezinde Gemeente bij ons project betrokken zou kunnen zijn. Dit zien wij heel breed, dit zou kunnen in de vorm van een geldelijke bijdrage bijvoorbeeld voor materiaal om de groeibakken te realiseren of voor het benodigde tuingereedschap of dit zou bijvoorbeeld kunnen als u het leuk vindt in de vorm van helpende handen.

Het is een mooi project waarbij we voor de veelal kansarme kinderen in onze wijk een betere basis willen leggen voor de toekomst.

Wij hopen voor de toekomst op een langdurig samenwerkingsverband met de mensen van uw kerk en zien u graag terug op Crabbehoeve.

**MET VRIENDELIJKE GROET,
HANS VAN SCHAARDENBURG EN MASCHA LAGEWEG**



**IK * JIJ * WIJ * SAMEN * LUNCHROOM * ATELIER * VERGADEREN * GIFTSHOP * BELEEF TUIN
ONTMOETEN * BIJKLETSEN * GENIETEN * FRESH FOOD & DRINKS**